



אחד משלנו
מכינה קדם צבאית
למנהיגות חברתית

אגלים וקליק

לפני כשנה יצאנו לדרך, מחזור ו' כ-60 חניכים שעומדים היום בפני סיום וגיוס לצה"ל

"השביל הזה מתחיל כאן - בין סניף בנק למעיין,

לא סלול, לא תמיד מסומן - השביל הזה מתחיל מכאן..."

בדיוק כמו בשביל שלא תמיד מסומן וסלול יצאנו לדרך במסע **עליה למכינה**. השביל, שמבחינת החניך לא תמיד ברור והמטרה אינה לרוב מסומנת - הדרך אל האיך נראית קשה ומסובכת...

המסע שלנו עבר במקומות משמעותיים, בשבילים מהנים וקשים, בנופים יפים של ארצנו, **שבוע מדבר יהודה, גליל גולן, ירושלים**, ועוד אבל בסופו של דבר הדרך הובילה את החניכים, אל מקום טוב יותר ששם אנו רוצים להיות ולחיות.

"מלאכי ציפורים מעליך מלווים את צעדיך" - ליווינו כל חניך וחניך - יחד חצינו הרים, פחדים וחששות.

לפעמים נאבקנו בציניות של החברה, לפעמים צחקנו עם החברה, לפעמים נרדמנו על המיטה מרוב עצלנות... אבל תמיד השקענו מקסימום לא סטינו מהמסלול.

מה היה לנו השנה

למדנו על המוח, למדנו זוגיות מהי? טיילנו ברחבי הארץ, רצנו במרוצים, ניווטנו שרדנו ועוד... עבדנו התנדבנו, יצרנו קשרים משמעותיים עם חונכים. ובעיקר החניכים למדו על עצמם ושהם יכולים לכל קושי, וכבוגרי המכינה אחד משלנו להתגייס לצה"ל לשרות משמעותי.

לך עליו, עלה עליו, עכשיו! צוות המכינה מאחל לכל החניכים לכו על זה... אל תפחדו, תנסו, תתחילו תעשו את זה! ולכם חברים, שותפים, תורמים - שעמלים יחד איתנו לאורך השנה במאמץ לראות את החניכים, לענות לצרכיו ולהיות שם בשנה משמעותית זו ולהציב לנגד עיניו מודל של קשר בריא ומעצמים. מצפים לראות את כולכם שותפים גם בשנה הבאה, במסלול החדש שנצמד עם מחזור ז'...

שלכם,
שחר אופז
מנכ"ל אחד משלנו



השיר

השביל הזה מתחיל כאן
בין סניף בנק למעיין
לא סלול, לא תמיד מסומן
השביל הזה מתחיל מכאן
חוצה את העיר, עולה על ההר
ממשיך על הים, ממשיך גם מחר
חותך באוויר, בין הבתים
יוצא אל האור אל חיים חדשים
לך עליו, עלה עליו עכשיו
מלאכי ציפורים מעליך
מלווים את צעדיך
מרחוק נדלק אור
אל תסטה כדי שתוכל לחזור
השיר הזה מתחיל כאן, כחול על הדף הלבן
לא גמור, לא תמיד מכוון
השביל הזה מתחיל מכאן
חוצה את העיר, עולה על ההר
ממשיך על הים, ממשיך גם מחר
חותך באוויר, בין אנשים
יוצא אל האור אל חיים חדשים
לך עליו, עלה עליו עכשיו
מלאכי ציפורים מעליך
מלווים את צעדיך
מרחוק נראה אור
אל תסטה כדי שתוכל לחזור

**אנו מזמינים אתכם להיכנס לאתר ולפייסבוק שלנו
ושם תוכלו ללמוד על המסע של החניכים**

